



Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 8 april 2018

Predikant: Vacant

Scriba: mw.N.Steketee-Schrijver tel. 06-12318176

E-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, **tel. 572311**

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.**

In het ziekenhuis te Tilburg verblijft: Marco Duinkerke, Schipperstraat 8, 4401 BA.

Dhr. M.Verwijs, Grintweg 3, 4401 NC is vanuit het ziekenhuis naar **Ter Valcke** gegaan.

Zondag 8 april:

10:00 uur: GOSPELKOOR LAETARE

Gospelkoor Laetare is ontstaan op initiatief van een viertal mensen. Zij wilden graag zingen, maar konden zich niet vinden in het repertoire van bestaande koren in de westhoek van Schouwen-Duiveland. In de loop van de jaren is het koor uitgebreid tot een ledenaantal van ongeveer 45 personen. Vanaf april 2014 zingen ze onder leiding van hun enthousiaste dirigent W.D. van den Berg.

Het koor verleent naast medewerking in een kerkdienst, ook optredens in verzorgingstehuizen.

De naam Laetare betekent "verblijdt U", een passende naam aangezien ze als gospelkoor het Evangelie willen uitdragen door het letterlijk uit te zingen. Ze zingen naast vrolijke en swingende gospels ook prachtig gedragen liederen. Meer informatie kunt u vinden op hun site: www.gospelkoorlaetare.com

De collectes in deze dienst zijn bestemd voor:

1^e Mission to seafarers Vlissingen

2^e Verenigingsgebouw

De uitgangscollecte is voor kerkbeheer

Vandaag is er **geen jongerennevendienst**, omdat het koor Laetare de dienst verzorgt

Voor de luisteraars van de kerkradio/tv staat de samenzang op de achterzijde.

Gebedsbijeenkomst:

Op elke tweede zondagavond van de maand is er in onze kerk een gebedsbijeenkomst. Daar bent u altijd welkom. Omdat deze bijeenkomst (zondag 8 april) samenvalt met de halfjaarlijkse dienst van voorbede en handoplegging in Kapelle, is besloten om op die avond óók naar Kapelle te gaan. Deze dienst begint om 19:00 uur. Er is dan geen gebedskring in onze kerk. Mocht u mee willen naar deze dienst in Kapelle en hebt u geen vervoer, neem dan contact op met een van de deelnemers aan de gebedskring, bv Bas Koutstaal: tel 572416

De Diaconiecollecte is voor: Stichting The Mission to Seafarers

Stichting The Mission to Seafarers is in 1968 vanuit de Anglicaanse Kerk gestart als kleinschalig "liefdadigheids" initiatief voor zeevarenden. De havens van Vlissingen zijn in de loop der jaren uitgebreid en de bezoekersaantallen groeiden. Zij komen in een accommodatie waar ze kunnen praten een kopje koffie kunnen drinken en contact met het thuisfront kunnen onderhouden. Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden samen met de Anglicaanse gemeente en de zeevarenden.

Komende eredienst,

Zondag 15 april 10:00 uur: ds. W.H.Hendriks uit Mijnsheerenland / *Jeugddienst*

Samenzang

Hoor de zee, hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is uw naam.

Ruik een bloem, ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is uw naam.

Voel je hart voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is uw naam.

Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is uw naam
Heer hoe heerlijk is uw naam

Samenzang

1.Liefde, eenmaal uitgesproken als Uw woord van het begin
Liefde wil ons overkomen, als geheim en zegening

3.Liefde luidt de Naam der namen waarmee gij U kennen laat
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad

6. Liefde boven alle liefde, die zich als een hemel welft,
over ons :wil ons genezen bron van liefde, liefde zelf