

4 februari 2018

Hervormde Gemeente Yerseke



Voorganger: ds. C. Biemond-Spek
Ouderling van dienst: N. Steketee-Schrijver
Organist: Flip Markwat

Zingen: Lied 215: 1 en 2

- 1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.
- 2 Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 215: 3 en 4

- 3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
- 4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Verootmoediging

...dan zweef ik op de wind, gedragen door de Geest
en de kracht van uw liefde.
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door de Geest
en de kracht van uw liefde.
...dan zweef ik op de wind,
gedragen door de Geest en de kracht van uw liefde

Lezing: Leefregels

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 9

- 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
- 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
- 9 Gij zijt mij overal nabij,

Gesprek met de kinderen

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Matteus 9: 9 – 13

9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij.' Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?' 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.' 13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Zingen: Elb 188 (2 x)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
'k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij

Verkondiging

Zingen: Lied 863

1 Nu laat ons God de Here

5

Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Afscheid van de aftredende ambtsdragers en pastoredewerkers

Dankgebed

Zingen: Psalm 90: 8

8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Presentatie van de nieuwe ambtsdragers en de a het werk voortzetten

gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus.

Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is te laten dienen maar om te dienen. Onze kerk kent drie ambten: de dienaar des woords, de ouderling en de diaken.

De dienstbaarheid in Christus' naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zo te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen, die hulp nodig hebben – binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en in gebed komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de HEER. Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.

Van de ouderling geldt: zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.

Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: 'Hoed mijn schapen' kunnen vervullen als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?

Aan de ouderling-kerkrentmeesters is opgedragen de verzorging van de

En u, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is die u overvloedig heeft verworven door zijn bloed. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van

Zingen: Lied 360: 1 en 2

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer:
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt.
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gebed

Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die I voortzetten

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers

Presentatie en vragen nieuwe pastorale medewerkers

Presentatie en vraag nieuwe kerkrentmeester

als gemeente: belooft u hen te aanvaarden, hen te steunen, voor hen te bidden en met hen mee te denken, en samen met hen te werken aan de opbouw van de gemeente.

2

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, van harte

Zingen: Lied 362: 1 en 2

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

3

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

4

Persoonlijk woord door de voorzitter van de kerkenraad

Dankgebed/ Voorbeden Stil Gebed/ Gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling der gaven

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en Zegen

Zingen: Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

*Het ambtswerk wordt voortgezet door:
Els Meijer- Robër- ouderling
Sonja Vogelaar-Slabbekoorn - ouderling
Bert Brinks - jeugddiaken*

*In het ambt bevestigd werd:
Anja Joosse - diaken*

*We namen afscheid van de pastorale medewerkers:
Marian van Iwaarden-Lamper
Petra de Kramer - Robër
Arien Sonke - Scheele*

*Als nieuwe pastorale medewerkers werden aan de gemeente
gepresenteerd:
Marjan van Dixhoorn- Lamper
Heleen van de Kreeke - Schot
Marrie de Munck- Oudeman*

*Als kerkrentmeester werd aan de gemeente gepresenteerd:
D.J. van de Velde*

Na de dienst is er in de wandelkerk gelegenheid de oude en nieuwe ambtsdragers, pastorale medewerkers en de kerkrentmeester te bedanken, te feliciteren en Gods zegen toe te wensen.