



Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 28 mei 2017

Predikant: ds. C. Baggerman, tel. 571336

of cbaggerman1@hetnet.nl

Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze predikant.**

Maandag 29 mei wordt in het ziekenhuis opgenomen: Mevr. Els Meijer-Rober, Hof van Poleij 2

Uit het ziekenhuis thuisgekomen: Mevr. Matty Poleij-van de Vrie, Oude Torenstraat 19

Komende eredienst,

Zondag 4 juni 10:00 uur: ds.C.Baggerman, Pinksteren

<p>10:00 uur: ds. J. Smink, Zierikzee Organist : Flip Markwat</p> <p>Mededelingen van de kerkenraad aanvangslied: Lied 145: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: Lied 145: 3 Woorden voor het leven Zingen: Lied 364 : 4, 5 en 6 Morgengebed Zingen: lied 203 * (Evangelische Liedbundel) Kindermoment (Zingen: Evangelische Liedbundel 137 (2x) Z.O.Z. <i>Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst En de jongeren naar hun jongerendienst.</i> Schriftlezing: Efeze 4: 1-16 Zingen: Lied 968: 1, 2 en 3</p>	<p>Verkondiging: <i>"Hij, die nedergedaald is, hij is het ook, die opgevaren is ver boven alle heemlen, om alles tot volheid te brengen...." Efeze 4:10</i></p> <p>Muzikaal moment Geloofsbelijdenis Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3 Dankgebed en Voorbeden Inzameling der gaven Slotzang: Lied 1014: 1, 2, 3 en 5 <i>onder het voorspel de inzameling van de gaven</i> 1^e Youth for Christ 2^e Energie Zegen Zingen: Lied 415: 3 Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw Orgelspel</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lied 203

- 1) Genade zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
- 2) Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
Dat God mij nooit verlaat
- 3) Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
- 4) Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Z.O.Z.

Kindermoment

(Zingen: Evangelische Liedbundel 137 (2x)

Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Because he lives, I can face tomorrow

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
Because He lives, my fear is gone.

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
Because I know: he holds the future

en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.
And life is worth the living just because He lives.

De Diaconiecollecte is voor: *Youth for Christ*

De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag heengaan om God beter te leren kennen. Dat is waar Youth for Christ voor gaat.

We helpen je graag in het doordenken, opzetten en uitbouwen van jouw (missionair) jeugdwerk. Hoe voorkom je dat randkerkelijke jongeren definitief afhaken? Pieker je iedere week hoe je kritische tieners bij de les houdt? En wat kunnen we doen zodat onze kerkelijke tieners hun vrienden durven mee te nemen naar de club?

Jongeren.

Wij geloven dat elke jongere in Nederland de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen. Wij geloven dat jongeren waardevol zijn en werkelijke betrokkenheid nodig hebben. Wij geloven dat elke jongere positief kan veranderen.

Youth for Christ richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar die nog niet geloven of zoekend zijn. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die leven in de marge van onze samenleving. We willen hen een vangnet bieden en helpen om ongezonde patronen te doorbreken.