



Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 26 maart 2017

Predikant: ds. C. Baggerman, tel. 571336

of cbaggerman1@hetnet.nl

Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven
aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze predikant.**

In het ziekenhuis verblijft: dhr. A. Nieuwenhuijzen, Azalealaan 20.

Op 22 maart is overleden in de leeftijd van 96 jaar Clasina Dijkwel-Pekaar, Moerzicht k. 1020.

De begrafenis vindt maandag 27 maart plaats na een dienst in de Haven om 13.30 uur.

Deze dienst wordt geleid door Ds. Dierx.

Op 22 maart is overleden in de leeftijd van 96 jaar Catharina Helena Johanna Sandee-de Leeuw, Moerzicht k. 1072. De crematie vindt dinsdag plaats.

Komende eredienst,

Zondag 2 april 10:00 uur: ds. S.Dierx

<p>10:00 uur: ds. C.Baggerman Organist : Flip Markwat Mededelingen van de kerkenraad Zingen: Psalm 122: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 122: 3 Verootmoediging Genadeverkondiging Zingen:Lied 371: 1, 2 en 4 (Ev. Liedb.) (Lied van de maand) ** Z.O.Z. Wet : Filipp. 2: 1-11 Zingen: Lied 560 Gesprek met de kinderen <i>Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst</i> <i>En de jongeren naar hun jongerendienst.</i> Gebed om verlichting met de heilige Geest Schriftlezing: Psalm 55:12-23 (NBV)</p>	<p>Zingen: Psalm 38: 6 en 7 Schriftlezing: Marcus 14: 43-52 (NBV) Zingen: Psalm 38: 9 en 12 Prediking: ...<i>maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kled in hun handen achter en vluchtte naakt weg.</i> – Marcus 14: 52 Zingen : Lied 562 Dankgebed,voorbede,stil gebed,Onze Vader Inzameling der gaven 1^e Clarahofje 2^e Instandhouding eredienst Zingen: Lied 801: 1 allen, 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 allen, 8 allen Zegen Zingen: Lied 415: 3 Uitgangscollecte: Kerkbeheer Orgelspel</p>
--	---

Lied 371 (Ev. Liedb.) **

- 1)
Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,
want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
- 2)
Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
- 4)
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Diaconiecollecte is voor: *Clarahofje*

De hospice is bedoeld voor opvang van mensen die ernstig ziek zijn. Zij leggen zich toe op het verlenen van palliatieve zorg. In de diverse hospices zijn ernstig zieke mensen welkom om in een bijna thuis situatie de laatste fase van hun leven door te brengen. De dagverzorging gebeurt door ervaren verpleegkundigen die worden bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers. Er is een nauwe samenwerking met de thuiszorgorganisaties om zo met diverse instanties tot een hoge zorg kwaliteit te komen.