



## Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 3 september 2017

**Predikant:** ds. C. Baggerman, tel. 571336

of cbaggerman1@hetnet.nl

**Ziekenhuisopname e.d.** graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel. 572311

kijk ook op: [www.hervormdyerseke.nl](http://www.hervormdyerseke.nl)

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.  
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze predikant.**

**Uit het ziekenhuis is thuisgekomen,** Marjan de Koeijer-Fraanje, Vletstraat 34.

### Komende erediensten,

Zondag 10 september 10:00 uur: drs. H.Z.Klink

19:30 uur: Gebedsbijeenkomst

<p><b>10:00 uur: ds.H.E.J. v.d.Laan uit Valkenburg aan de Rijn ZH</b></p> <p>Organist : Flip Markwat</p> <p>Mededelingen van de kerkenraad</p> <p>Zingen: Psalm 95:1, 2 (<i>Steekt nu voor God de loftrumpet</i>)</p> <p>Stil gebed</p> <p>Votum en groet</p> <p>Zingen: Psalm 95: 3 : (<i>Komt werpen wij ons voor Den Heer</i>)</p> <p>Verootmoediging</p> <p>Genadeverkondiging</p> <p>Zingen: Lied 836: 1,4 (<i>O Heer die onze Vader zijt</i>)</p> <p>Wet: Rom.12: 9 t/m 21 (NBG 1951)</p> <p>Zingen: Lied 836: 5 (<i>Dat ons geen drift en pijn verblindt</i>)</p> <p>Kindermoment; Zingen Lied 452 : 1,2 (<i>Jezus is de goede Herder</i>) <b>zie onder *</b></p> <p><i>Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst</i></p> <p>Gebed om verlichting met de heilige Geest</p>	<p>Schriftlezing: Lucas 8:40 t/m 48 (NBG 1951)</p> <p>Zingen: Lied 944: 1,3,4 (<i>O Heer, verberg U niet voor mij</i>)</p> <p>Prediking:</p> <p>Zingen : Lied 232: 1,2 <b>z.o.z</b> (<i>Is hier een hart, door vrees benard</i>)</p> <p>Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader</p> <p>Inzameling der gaven</p> <p>1<sup>e</sup> Diaconie</p> <p>2<sup>e</sup> Instandhouding eredienst</p> <p>Zingen: Psalm 116: 1,3 (<i>God heb ik lief want die getrouwe Heer</i>)</p> <p>Zegen</p> <p>Zingen: Lied 415: 3</p> <p>Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouw</p> <p>Orgelspel</p> <p><b>14:30 uur: afscheidsdienst ds.C.Baggerman</b></p>
---	--

\* **Lied 452 : (Kinderlied)** *Jezus is de goede Herder*

#### **Refrein;**

*Jezus is de goede Herder.*

*Jezus, Hij is overal.*

*Jezus is de goede Herder,*

*Jezus brengt mij veilig naar de stal.*

- 1)** Als je 's avonds niet kunt slapen  
en je bang in 't donker bent,  
denk dan eens aan al die schapjes,  
die de Heer bij name kent.

- 2)** En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder,  
Hij vergeet zijn schapjes niet

#### **Refrein;**

*Jezus is de goede Herder.*

*Jezus, hij is overal.*

*Jezus is de goede Herder,*

*Jezus brengt mij veilig naar de stal.*

**z.o.z.**

**Lied 232: 1, 2** (*Is hier een hart, door vrees benard*)

1) Is hier een hart, door vrees benard,  
vermoeid door 's levens strijd ?  
Twijfel drukt u neer;  
gij struikelt telkens weer;  
o, vat weer moed, want God is goed  
en steeds tot hulp bereid !  
Zo gij slechts kunt geloven,  
zie gij zijn heerlijkheid.

**Refrein;**

*Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht  
voor elk die wond'ren van Hem verwacht.  
Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.  
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.*

2) Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt ?  
Leg dan uw lasten neer !  
Tob niet langer voort,  
vertrouw op 's Heeren woord !  
Hij hoort u beê en schenkt u vree  
In liefde eind'loos teer.  
Zo gij slechts kunt geloven,  
Niets is onmogelijk meer !

**Refrein;**

**Boekentafel;**

De boekentafel is dinsdag 5 september geopend van 14.00-15.00 uur, de vrijwilligster is Adri Praat

**Belijdeniscatechisatie;**

Belijdenis doen wil zeggen dat je persoonlijk uitkomt voor je geloof. Dat doe je in het openbaar. Spannend en tegelijkertijd heel mooi om ja te zeggen tegen de God die al veel eerder ja tegen jou heeft gezegd. Het betekent ook op een andere manier met de kerk verbonden raken. Belijdeniscatechisatie is in de kerk de manier om je op die persoonlijke belijdenis voor te bereiden. Een seizoen lang verdiep je je met anderen in het christelijk geloof. Aan het eind van dat seizoen is de belijdenisdienst. In principe doe je dan belijdenis. Soms heeft iemand het gevoel er nog niet klaar voor te zijn en doet hij of zij er wat langer over.

Mensen die nadenken over belijdenis doen kunnen zich, vanwege onze predikantsvacature, aanmelden bij ds. S. Dierx, s.dierx@zeelandnet.nl of **0113-501410**.

De eerste bijeenkomst is op **18 september** a.s. om **20.00 uur** in de pastorie aan de **Kerkweg 19** te **Waarde**. Samen kunnen we dan verdere afspraken maken. Wil je er eerst eens over praten, dan kan dat uiteraard ook! Kun je niet op 18 september, maar wil je wel graag meedoen?

Neem contact op met ds. Dierx.