



Zondagbrief Hervormde Gemeente Yerseke 18 februari 2018

Predikant: Vacant

Scriba: mw.N.Steketee – Schrijver

Tel.:06-12318176

Ziekenhuisopname e.d. graag doorgeven

aan mw. J.C.A. Buringh-Poleij, **tel. 572311**

kijk ook op: www.hervormdyerseke.nl

u kunt ons ook volgen op Facebook Hervormd Yerseke

**Bent u nieuw in onze gemeente, of te gast, dan heten we u van harte welkom.
Wanneer u contact wilt met ons, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.**

In het ziekenhuis te Goes verblijft: mevr. D. Klooté – Vermast, Begonialaan 14, 4401 HN.

Huwelijksjubileum: 23 februari hoopt het echtpaar Schardus – Minnaard, de Meulemeesterstraat 17, 4401 KD 50 jaar getrouwd te zijn.

Komende eredienst,

Zondag 25 februari 10:00 uur: ds. J.H. Smeets uit Terneuzen, *viering van het Heilig Avondmaal*

10:00 uur: ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht

Organist : Flip Markwat

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen voor de dienst Lied 852: 1, 2, 3 en 4

Moment van stilte

Votum en groet

Zingen: Lied 110: 1, 2 en 5

Thema van deze lijdenszondag:

*'U zult de Mensenzoon aan de rechterhand van
de Machtige zien zitten', Psalm 110*

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging: (Romeinen 8: 1-4)

Zingen: Lied 912: 1 en 5

Wetslezing uit Lukas 6: 27 - 35

Zingen: Lied 912: 2 en 4

Gesprek met de kinderen

*Hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst*

En de jongeren naar hun jongerendienst.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing 1: Matteus 16:13-19

Schriftlezing 2: Marcus 14:61

Schriftlezing 3: Matteus 26:63

Schriftlezing 4: Lukas 22:67

Schriftlezing 5: Daniel 7: 13

Zingen: Lied 558: 1, 6 en 7

Verkondiging: *'Wie zeggen de mensen dat ik ben'?*

Zingen : Lied 581: 1, 2, 3 en 4

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

1^e Dovenpastoraat

2^e Energiekosten

Zingen: Slotlied 845: 1, 2 en 3

'Tijd van vloek en tijd van zegen', op de wijs van

Psalm 86

Heenzending en zegen:

*'De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde
van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en
blijve met u allen'.*

Zingen: Lied 415: 3

Uitgangscollecte: Kerkbeheer

Orgelspel

De Diaconiecollecte is voor: Dovenpastoraat

Interkerkelijke Commissie voor dovenpastoraat in Zeeland is de kerken behulpzaam bij de contacten met dove en slechthorende gemeenteleden. Zij belegt gecombineerde kerkdiensten voor doven en horenden overal in Zeeland en diensten voor alleen doven en slechthorenden in de Oosterkerk te Goes. In deze diensten gaan predikanten voor die de gebarentaal beheersen of er wordt gebruik gemaakt van een gebarentolk.

De I.C. Zeeland zorgt voor het vervoer naar en van deze diensten. Doven die met eigen vervoer reizen, krijgen reiskostenvergoeding. Er worden huis- en ziekenbezoeken aan doven gebracht, indien nodig of mogelijk met ambtsdragers uit de kerken. Aangezien de I.C. Zeeland door de kerken is opgericht, is zij volledig afhankelijk van hun financiële steun.

Geldwerving

Op dit moment is de stand van de giften/leningen die bijeengebracht zijn voor het nieuwe kerkelijk centrum ca. € 120.000,00.

De commissie Geldwerving.

Dinsdag 20 februari is er van 19:30 uur – 20:30 uur weer een **uitzending van 'De Schakel'**.

Beroepingswerk

Geachte gemeenteleden,

Middels deze weg wil ik u een korte update geven over het beroepingswerk. Het lijkt misschien alsof er niets gebeurt, maar we zijn hard bezig! Dit gebeurt achter de schermen en i.v.m. de geheimhoudingsplicht kunnen we ook niet tot in detail ingaan op vragen die ons soms gesteld worden. We rekenen in dezen op uw begrip. Vanaf oktober 2017 zijn er al veel predikanten gehoord, vrijwel uitsluitend via internet. We luisteren op basis van de door u ingediende namen, maar ook op basis van bestaande contacten, de namenlijst die we vanuit de PKN aangeleverd hebben gekregen of door adviezen vanuit diverse hoeken. Daar gaat veel tijd inzitten: immers een predikant wordt benaderd, moet hierover nadenken, telefonische contacten volgen en er worden gesprekken gevoerd. Met een van de benaderde predikanten is reeds in december al door een delegatie van de commissie een oriënterend gesprek gevoerd. Uiteindelijk is door de betreffende predikant besloten om niet verder te gaan in het beroepingstraject, omdat een andere gemeente al zover was om een beroep op hem uit te brengen, dat hij inmiddels ook al aangenomen heeft.

Ondanks deze teleurstelling heeft de beroepingscommissie er het volste vertrouwen in dat God ons leidt in het zoeken naar een goede herder en leraar voor onze gemeente. Tot die tijd kunnen wij allen maar 1 ding doen: bidden om de leiding van de Heilige Geest. 'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst' - Galaten 5:25.

In het eerstvolgende Kruispunt kunt u een uitgebreider verslag lezen over het werk van de beroepingscommissie tot nu toe.

Namens de beroepingscommissie

Arnold Meijer, voorzitter.