

**Mededeelingsblad van de
Hervormde Gemeente Yerseke**

juni 2017
Jaargang 14, nr. 3

Uit de kerkenraad	5
Kerkelijke mutaties, met foto's van de belijdenisdienst	6
Luther over Pinksteren	8
Rondkomen van een minimum inkomen	9
Gedicht "Pinksteren"	12
Jaarrekening van het college van diakenen	13
Alpha-cursus	14
Bedankje Dick en Marieke Duinkerke	16
Gemeenteleden in tehuizen buiten Yerseke	16
Samen Verder	17
Vox Maris	18
Recordopbrengst inzamelingsacties	20
St. Diaconaal Werkverband Noord- en Zuid-Beveland	22
Plaat van Pinksteren	23
Namen en adressen	24

Redactie van Kruispunt:

Ds. C. Baggerman, mevr. S. van Stee-Kolff en dhr. J. Fraanje

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór: 8 juli 2017

We streven er naar om op 27 juli 2017 het volgende nummer van Kruispunt uit te laten komen.

Kopij voor volgend nummer inleveren bij: Jan Fraanje. ☎ 572672

schoonvader, lekker overzichtelijk, niks geen zorgen. Hij hoefde niet zonodig terug naar Egypte, naar de Farao, of naar zijn volksgenoten. Die schapen en geiten, die begrepen hem, die veroordeelden hem tenminste niet. Nee, hij zat daar best, anoniem in de woestijn. Het zou zijn tijd wel duren. Ieder zijn eigen ding. Leven en laten leven.

Hij is helemaal niet op zoek naar God. Hij houdt er ook helemaal geen rekening mee dat God zich ooit nog zou laten zien aan hem. Want dat heeft God hiervoor ook nooit gedaan; nergens in zijn levensverhaal tot nu toe is God genoemd.

De mens is helemaal niet op zoek naar God. Wij leven zoals het gaat. En het gaat over het algemeen best met ons. Wij hebben deze woestijn wel leefbaar gemaakt. Wij weten hier de weg in het leven. Wij redden onszelf aardig.

De mens is niet op zoek naar God. Maar God is wél op zoek naar de mens!

Want daar ineens, terwijl alles gaat zoals het gaat, kalmpjes aan, volgens de gewoonte, is er: - een vuur, een laaiend vuur, een vlam, hitte, warmte, geel, rood, vurige tongen, vonken, leven, liefde.

Daar is Hij, de HERE. Als je het niet verwacht, als je Hem niet zoekt, dan blijkt Hij jou te zoeken. En Hij roept ons.

10.00 uur Ds. C. Baggerman

11 juni *Viering Heilig Avondmaal*

10.00 uur Ds. C. Baggerman

19.30 uur gebedsbijeenkomst

18 juni

10.00 uur Ds. C. Baggerman

25 juni

10.00 uur Ds. B. Boersma, Scharendijke

2 juli *brugdienst/afscheid kindernevendienst*

10.00 uur Ds. C. Baggerman

9 juli

10.00 uur Ds. S. Dierx

19.30 uur gebedsbijeenkomst

16 juli *Doopdienst*

10.00 uur Ds. C. Baggerman

23 juli

10.00 uur Ds. C. Baggerman

- De voorbereidingen voor de jeugddienst op 21 mei zijn in volle gang. Het thema is "Toekomst en ik".
- Op 31 mei is er weer een kindernevendienstreis.

Pastoraat

- De consistorievergadering in maart stond in het teken van de groothuisbezoeken.

Mededelingen:

Op dinsdag 2 mei is er een beroep uitgebracht op ds. Baggerman door de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel, de wijkgemeente IJsseldijkkerk. Dat betekent dat ds. Baggerman vanaf 2 mei drie weken de tijd heeft om dit beroep te overwegen.

Vrouwengroep Samen Verder heeft zichzelf na 50 jaar opgeheven. Ze hebben zich als kleine groep actief ingezet voor het gemeentelven.

Missionaire werkgroep:

- We zijn druk met de voorbereidingen van de Open Kerk. Er zullen flyers uitgedeeld worden op C.B.S. Het Kompas om kinderen aan te sporen om een schilderij te maken over hun mooiste Bijbelverhaal. Gehoopt wordt op veel deelname. Kinderen die niet op deze school zitten maar wel naar de kindernevendienst gaan, zullen daar een flyer krijgen.
- De werkgroep is zeer verheugd dat Annelies Ridderhof-Filius en Bertus Don deelnemen aan de missionaire werkgroep.
- 16 juni zal er een avond voor iedereen georganiseerd worden als afsluiting van het winterwerk. Erik Citroen, een christelijk cabaretier zal deze avond invulling geven.

Nieuw ingekomen

Dhr. C. Hamelink, Kerkhoekstraat 5

Mevr. J.M. Jumelet, Molenlaan 16

Mevr. T.H. Vogelaar, Fuchsialaan 17

Verhuisd:

Fam. C.J. v.d. Kreeke van Lepelstraat 2 naar Molenlaan 13A

Mevr. G.T. Dagevos, van Tienhovenstraat 5 naar Wemeldinge

Saskia Jouwsma van Fregatstraat 26 naar Wijngaardstraat 32

Stefan Berk van Paardenmarkt 17 naar Middelburg

Dhr. W. J. Poppe van Bernhardstraat 20 naar Kapelle

Fam. F. Krijger van Irenestraat 11 naar Pieter de Hoochlaan 14

Overleden:

Johanna Pieterman, Irenestraat 3,

91 jaar

Belijdenis des geloofs afgelegd op 9 april:

Leuntje Margaretha Boone, Rozenlaan 59

Iman Jozias Bout, Bekhof 3

Priscilla Hélène Bout- Zeilstra, Bekhof 3

Dignus de Kok, Damstraat 131

Ida Piaternella de Kramer, Breeweg 46

Cornelis Lobbezoo, Hoofdstrat 37, Kruiningen

Maria Cornelia Johanna Lobbezoo-de Geus, Hoofdstraat 37, Kruiningen

Als het Evangelie burger noch boer, bisschop noch vorst vertoornde, dan zou het een zoetsappig verhaaltje zijn, dat de mensen gaarne zouden willen horen, maar nu het al wat voornaam en geleerd en wijs en machtig is, ergert, nu behoort er moed toe en die moed is er alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dat arme vissers als de apostelen, de moed hadden, de gehele Joodse Raad uit te dagen met hun aanklacht: Gijlieden hebt de Rechtvaardige gedood!, bewijst ons, dat zij de Heilige Geest ontvangen hadden. En waar de Geest werkt, geeft men niets om de boosheid van de wereld, ja daar wordt men zo in Christus verheugd, dat men om Zijnentwil alles durft trotseren.

Luther over de zekerheid door de Geest:

Daarom is de Heilige Geest de zekerheid in het Woord van God en de gerechtigheid van Christus is geen twijfelachtige zaak, zoals allerlei secten zeggen: Wie weet? Ik hoop het maar.... En zo blijft het maar zweven in het ongewisse. Maar de ware Christen zegt: Ik doe zoveel ik kan en verder weet ik, dat Jezus Christus voor mij gestorven is en de Vader betaald en voldaan heeft. Deze troost zal niemand mij ontnemen, dat Christus Jezus mijn Heiland is.

het dat mensen rond moeten komen van zo weinig geld en wat kun je eraan doen?

Ik ben Wahine Wisse en ik ben 15 jaar. Ik zit in de 4de klas van de havo op het Pontes, het Goese Lyceum aan de Oranjeweg. Ik moet volgend jaar mijn profielwerkstuk (PWS) afronden, dus ben ik er nu actief mee bezig. Zoals u misschien al heeft kunnen raden is mijn vraagstelling: hoe kan je rondkomen met een minimum inkomen?

Mijn doel is om, doormiddel van mijn PWS, mensen die door omstandigheden moeten leven van een uitkering te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om je financiële omstandigheden te kunnen verbeteren en ik wil rijkere mensen wakkerschudden: Nederland is niet zo'n fantastisch rijk land als we allemaal denken.

Omdat ik veel belangstelling heb voor de politiek heb ik stage gelopen bij de gemeente Reimerswaal en ook bij gedeputeerde Jo-Annes de Bat bij de Statenfractie in Middelburg. Door middel van deze laatste stage ben ik in contact gekomen met Jos van Ginneken, raadslid Terneuzen voor het CDA en vrijwilliger bij het Leger des Heils. Door zijn taak als vrijwilliger had ik hem uitgenodigd voor een interview over armoede in Nederland. Toen heeft hij me uitgenodigd om een keer langs te komen bij het Leger des Heils in Terneuzen. Onder zijn begeleiding heb ik gesprekken gevoerd met mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen en het greep me erg aan. Ik ben te weten gekomen dat sommige mensen, twee partners met twee kinderen, rond moeten komen van €70.- in de week. Hiervan moeten boodschappen, kleding, cosmetica, cadeautjes en vervoer betaald worden.

natuurlijk geen 6 weken wachten. Dus het Leger des Heils geeft voedselpakketten in samenwerking met de gemeente weg aan de mensen die het nodig hebben. Maar dat kost niet niks. Ze moeten het hebben van vrijwilligers en uit hun eigen zak. Omdat Jos me had verteld dat ze best veel voedselpakketten moeten maken op het moment en er niet veel voorraad was, heb ik zelf boodschappen meegenomen die ik de week ervoor had verzameld. Ze waren er superblij mee. De vrijwilliger aan wie ik ze gaf had tranen in haar ogen omdat ze het zo'n mooi gebaar vond. Ze zei dat ze de avond ervoor zich grote zorgen had gemaakt over hoe ze de volgende morgen de pakketten vol zou moeten krijgen omdat er nog maar zo weinig in voorraad was.

Daarom wil ik nu een actie opzetten om boodschappen in te zamelen voor het Leger des Heils omdat ze het simpelweg nodig hebben en ik vind dat wij hulp moeten bieden. En de meeste vooroordelen kloppen niet: de mensen willen best werken. Soms was een kostwinner ziek geworden en konden de vaste lasten niet meer worden betaald, waardoor er schulden opgebouwd werden.

Ik heb interviews afgenomen bij supermarktmanagers in de buurt om eens te kijken hoeveel de supermarkt weggooit en verkoopt. Hoeveel voeding dat eigenlijk nog goed is wordt weggegooid? In Nederland verdwijnt elk jaar ruim 2 miljard kilo eten in de vuilnisbak: gemiddeld 135 kilo per persoon. Dit is exclusief het eten dat de supermarkten weggooien. Schrikbarend veel als je het mij vraagt! Ik ben bezig om acties te organiseren in samenwerking met AH Yerseke en EMTÉ Kruiningen en Kapelle, om minder voeding weg te gooien en het in plaats daarvan naar een goed doel te brengen. Dit vergt nog best wat organisatie, in verband met bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum van

ontzettend graag. U kunt uw spullen bij mij thuis afgeven (Jan van Goyenplein 6, 4401 SK Yerseke) of ik kom ze ook graag even ophalen. U kunt mij mailen via wahinew7777@gmail.com of bellen via 0113-403904. We zijn blij met alles en uw hulp wordt erg gewaardeerd! Ik ga alles zelf brengen naar Het Leger des Heils in Terneuzen.
Wie wil mij helpen?



Ik kom vernieuwd zien de grond
tot vreemde bodem voor het woord.
Elk kiemen wordt hier terstond
in onwetendheid gesmoord.

Wat weten wij, uit steen verwekt,
van zaad nog van wingerdrank?
Hoe overleeft de metafoor
van brood en vrucht, van levensdrank?

Hoe draagt het asfalt ooit nog vrucht?
Want nergens is een akker meer.
Het woord wordt een gerucht,
een kwestie van oud zeer.

Toch koester ik die woordenschat
van bron en zaad, van groen
en draag het water naar de stad.
Mij drijft dat kleurig visioen

dat ook de steenwoestijn eens straalt
en nieuw, in wit en goud,
met volle teugen adem haalt,
als tuinstad nieuw herbouwd.

Veni Creator smeekt de klok
boven het grote plein,
waar witte duiven dalen en
het vuur straks zelf verschijnt.

		begroting 2016	rekening 2016	rekening 2015
	baten			
80	baten onroerende zaken	8.920	8.921	8.384
81	rentebaten en dividenden	17.000	17.841	16.108
83	bijdragen levend geld	4.500	3.765	5.322
84	door te zenden collecten	28.000	30.890	23.985
	totaal baten	58.420	61.417	53.800
	lasten			
41	lasten overige eigendommen en invent.	1.535	1.544	1.490
43	pastoraat	-	-	540
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	3.000	2.055	1.117
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	2.100	2.463	2.114
46	salarissen	100	481	80
47	kosten beheer en administratie	180	353	822
48	rentelasten/bankkosten	4.000	3.456	3.220
50	Diaconaal werk plaatselijk	8.000	7.583	7.025
51	Diaconaal werk regionaal	11.000	17.861	22.349
52	Diaconaal werk wereldwijd	27.000	17.242	28.527
	totaal lasten	56.915	53.038	67.283
	Saldo baten - lasten	1.505	8.379	-13.484
53	toevoegingen aan fondsen en voorz.	-	36.695-	8.768-
54	onttrekkingen aan fondsen en voorz.	-	9.000	21.000
58	overige lasten en baten	19.500-	19.734	1.573

Er waren 12 deelnemers, een mooi aantal. 1 deelnemer heeft om gezondheidsredenen af moeten haken.

Een gemengd gezelschap, van jong tot oud, mensen die al jaren naar de kerk gaan en ook zoekers. Ieder met zijn of haar eigen vragen.

Het was een mooie cursus die voor de deelnemers als zeer waardevol werd beschouwd.

Zowel ds. Deelstra, ds. Baggerman en ds. Baggerman-van Popering hebben een inleiding gehouden.

De andere onderwerpen werden door de leiding verzorgd die bestond uit mensen van de Vrije Evangelische Gemeente en de PKN gemeenten uit ons dorp.

Het Alpha-weekend werd zoals gewoonlijk weer gehouden in de Volksabdij in Ossendrecht, waar dit keer ds. Baggerman uitleg gaf over de Heilige Geest.

Op de laatste cursusavond, waarbij gasten aanwezig zijn, vertellen deelnemers aan de hand van een paar vragen hoe ze de cursus hebben ervaren.

Hieronder kunt u lezen hoe Maya Pinkert de cursus beleefd heeft.

1.) Hoe ben je er toe gekomen om de Alpha cursus te volgen? Ben je er met bepaalde verwachtingen aan begonnen en zijn die uitgekomen?

Vorig jaar heb ik de Alpha cursus gedaan en heb toen het weekendje moeten missen. Het hart van deze cursus zo werd mij verteld. Het leek mij daarom fijn om deze cursus nog eens te volgen. Mijn vriend Joris vond het ook een goed idee om de Alpha cursus te volgen. En zo zijn we er samen aan begonnen begin dit jaar. En wat heeft dat

vergeten.

Maar niet alleen het weekend was bijzonder. De hele Alpha cursus was fijn.

Voor iemand die God graag beter wil leren kennen, en geloof mij, die wil je graag kennen, is deze cursus aan te raden.

Ik zelf heb veel mogen leren en veel mogen ervaren van Gods liefde.

De begeleiding bestaat uit een groep hele lieve mensen. Helemaal niks te kort gekomen, niks gemist tijdens deze Alpha cursus.

Het waren stuk voor stuk hele fijne avonden met elkaar.

2.) Om vraag 2 te beantwoorden, ik zag pas geleden een kaart met de tekst: When you go through deep waters, I will be with you.

Wat betekent, als je door hele moeilijke tijden gaat, Ik zal met je zijn.

En dat is toch het mooiste wat er is? God die jou nooit alleen laat. God die altijd bij jou is.

Maar als je je niet open stelt voor God, zul je zijn liefde misschien ook niet voelen....

Nu, met veel liefde ben ik naar God gaan kijken en voel ik zijn liefde.

Voordat ik aan deze cursus begon stond God verder bij mij vandaan.

Met nadruk op ik, want God was er eigenlijk altijd al wel. Ik weet nu, op Hem kan ik vertrouwen. Hij zal mij nooit alleen laten.

En dat is zo fijn, want nu voel ik dat ook echt!

Of ik anders geloof? Nu sta ik ook echt. Vast. Overtuigd. Hij leeft!

Maya.

We hopen in januari 2018 weer met een nieuwe cursus te starten.

Namens het Alpha-team: Els Meijer

Bedankje

Wij willen iedereen dankzeggen voor de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Dat er zo veel mensen aan ons hebben gedacht!

Wij zijn dan ook dankbaar dat wij zoveel jaren samen mogen zijn.

Dick en Marieke Duinkerke

Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven

Mw. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle

Mw. J.C. Hamelink-de Koeijer, W. Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke

Mw. M.M. Meijaard-Augustijn, W. Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke

Dhr. E. Minnaard, W. Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke

Mw. Scheele-Lamper, Egelantierstr. 30, 4431 EP 's-Gravenpolder

Mw. J. Hogenstijn, Maartenbroersweg 42, K 3, 4417 BL Hansweert

jammer dat zij moeten stoppen, maar we willen de dames bedanken voor al het vele werk dat ze alle jaren hebben gedaan, de geloofsopbouw onder elkaar, het organiseren van de najaars-snuffelmarkt en bingo zo vele jaren. Dames, dank voor dit kerkenwerk en alle goeds voor de toekomst gewenst! En namens de kerkenraad hebben de dames op hun laatste bijeenkomst een blijk van waardering gekregen voor al het werk dat ze Samen gedaan hebben.

Dit in de vorm van een witte roos en een bijpassende kaart.

Vox Maris heeft zondag 21 mei haar medewerking verleend aan de morgendienst in 's-Heer Hendrikskinderen en op Hemelvaartsdag 25 mei in de Hervormde Gemeente Kattendijke.

Als afsluiting van het seizoen hebben we met elkaar koffie gedronken in de theetuin aan de Monnikendijk in Kattendijke.

verzamelaars en handelaren. Een recordopbrengst voor partners van Kerk in Actie en GZB.

Miljoenen postzegels, duizenden ansicht- en geboortekaarten, honderden mobieltjes en cartridges en kilo's oud geld gingen door de handen van tientallen vrijwilligers.

Wat gebeurt er eigenlijk met uw ingeleverde materiaal waardoor het zoveel opbrengt? Het begint thuis, waar u of een gemeentelid dit materiaal apart in een tasje doet en meeneemt naar de kerk.

De Zending-, ZWO-commissie of diaconie brengt dit vervolgens naar één van de regionale inleverpunten. Vaak een hele auto vol. Van daaruit gaan de dozen naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht, naar Kerk in Actie om vervolgens door de coördinatoren verder uitgezocht te worden. De drie hoofdcoördinatoren - de familie Boer uit Nieuwerbrug en dhr. Elsinga uit Woudenberg voor de ansichtkaarten en de familie Ten Wolde uit Hattem voor de postzegels - halen het materiaal op en sorteren alles bij hen thuis. Dan wordt alles gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop op beurzen of marktplaats.

En dan kunnen we aan het einde van de rit met elkaar delen dat met de gezamenlijk inzet € 41.289 is opgehaald! En bijdrage die onmisbaar is in het leven van mensen ver weg. Want dankzij de verkoop van uw oude postzegels, kaarten, mobieltjes en oud geld worden wereldwijd partners bijgestaan door Kerk in Actie en de GZB.

Hartelijk dank voor uw inspanning!

Lolkema-van Vuuren, 0113 603273,
inzamelingsacties@kerkinactie.nl



Zaterdag 26 augustus 2017 Deze dagtocht wordt in plaats van de Palingtocht georganiseerd i.v.m. prijsstijging paling e.d.

Programma:

Na het ophalen rijden we richting Beekse Bergen, onderweg wordt u een drankje met koek aangeboden.

11.00 u. Aankomst in Safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek, waar we koffie met wat lekkers drinken. Aansluitend onder leiding van een gids rondrit door het Safaripark.

14.00 u. Diner in Restaurant Stad Parijs in Hulten.

Nadat we gezellig met elkaar hebben gegeten gaan we weer op huis aan.

Deelnemersprijs bedraagt: € 70,00 per persoon. Paspoort of identiteitsbewijs meenemen

Het bedrag van € 70,00 per persoon graag overmaken op rek. nr.

NL39 RABO 0320 5642 74 t.n.v. Stichting Diaconaal Werkverband

Opstapplaatsen en tijden:

Kapelle de Vroone 9.05 uur

Wemeldinge Dorpsplein 9.15 uur

Yerseke De Luster 9.25 uur

Kruiningen Johanneskerk 9.40 uur

Krabbendijke Gr. Kruisgeb. 9.50 uur

Opgeven kan bij:

Nelleke Blok Haringvlietstraat 51 4456 BT Lewedorp tel: 06-10785061

Elke van Wallenburg Damstraat 38 4401 AD Yerseke tel: 0113-572553

Tel. (0113) 571336, e-mail: cbaggerman1@hetnet.nl

Predikant Waarde: ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde.
Tel (0113) 501410, e-mail: s.dierx@zeelandnet.nl

Scriba: N. Stekete-Schrijver, Vroonland 5, 4401 JW Yerseke.
Tel. 06 1231 8176 e-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Secretaris kerkrentmeesters: W.L. Hoogstrate, tel.: 06 83679347
e-mail: cvkhervormdyerseke@gmail.com

Kerkelijk administrateur: W.A. Don. (0113) 572762

Bankrek. RABO NL30 RABO 0373 9009 53 (alleen coll. bonnen)
SKG NL24 FVLB 0699 5432 15 (alle andere betalingen)

Voorzitter diaconie: D.H. Bijl, Lelieplein 43, 4401 HK Yerseke
Tel. 06 41480824 e-mail: dickbijl@zeelandnet.nl

Bankrekeningnr.: RABO: NL08 RABO 0373 9061 02

Beheerster K.C. De Haven J.M. Polderman-van Belzen,
Tel. De Haven 0113 571751 privé 0113 572648) polderman@hetnet.nl

Koster: C. v.d. Kreeke, tel. (0113) 573208 keesheleen@zeelandnet.nl

Zondagbrief: Adrien Dingemanse-Jobse, Zanddijk 2 4401 NJ Yerseke
Tel. 0113 571927 e-mail: dingem@xs4all.nl

Redactie Kruispunt: J.C. Fraanje, Langeville 59,
4401 GM Yerseke. Tel. (0113) 572672 e-mail: janfraan@zeelandnet.nl

Coördinator pastoraat: J.C.A. Buringh-Poleij, Jan Lievenslaan 6
Tel. (0113) 572311 e-mail: buringh@zeelandnet.nl

Ledenadministratie: L.A.S van Stee-Kolff, Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke
Tel. (0113) 576900 e-mail: ledenadm.hervormdyerseke@gmail.com

Verspreiding van Kerkelijk Leven en Kruispunt: D.L.J. Marteiijn, 571932

